



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[Ξέρετε ότι...](#)

[Το Πάντα κάνει "κλικ"](#)

[Από την πόλη έρχομαι](#)

[Η φωτογραφία του μήνα](#)

[Το Πάντα ετυμολογεί](#)

[Το Πάντα σκέφτεται](#)

[Το Πάντα ασφυκτιά λόγω της πληθώρας ρυπαντών στο εσωτερικό των κατοικιών](#)

[Το Πάντα και η πολική αρκούδα που ζεσταίνεται...](#)

[Το Πάντα υπογράφει για να εξαιρεθούν 40 ποτάμια από την κατασκευή υδροηλεκτρικών](#)

[Το Πάντα και τα άγρια πουλιά](#)

[Το Πάντα είδε Το Τσίρκο που Πετάει](#)

[Το Πάντα μαγειρεύει κρεμμυδόσουπα](#)

[Το Ημερολόγιο του Πάντα](#)

[Το Πάντα συμβουλεύει](#)

[Το Πάντα ρωτάει](#)

[Το Πάντα χαίρεται](#)

[Το Πάντα λυπάται](#)

[Η στήλη των εθελοντών](#)

If you can't read me [click here](#)





Το Πάντα ασφυκτιά...

Το Πάντα έχει πέσει σε βαθιά μελαγχολία μετά από την έρευνα της Ομάδας Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών που διάβασε πρόσφατα, η οποία εξέτασε το εσωτερικό κατοικιών του Λεκανοπεδίου και κατέγραψε την ύπαρξη πολλών ρυπαντών ταυτόχρονα, σε τιμές πολλαπλάσιες των ορίων επιφυλακής. Τοξικοί ρύποι ακόμη και... 19 φορές πάνω από τα ανεκτά όρια δημιουργούν συνθήκες θαλάμου αερίων μέσα στα σπίτια της πρωτεύουσας! Στην πλειονότητα των κατοικιών καταγράφονται υπερβάσεις σε ρύπους όπως τα

μικροσωματίδια (PM10 και PM2,5), οι οργανικές πτητικές ενώσεις και το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ ανιχνεύονται και συγκεντρώσεις μονοξειδίου.

"Ο άνθρωπος περνάει το 70% του χρόνου του μέσα στο σπίτι. Η κακή ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των υλικών που χρησιμοποιεί και κυρίως του καπνίσματος αποτελεί μια σοβαρή απειλή για την υγεία", υπογραμμίζει ο Μ. Σανταμούρης, επιβλέπων της έρευνας και αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πονοκέφαλοι, ζαλάδες, καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, είναι ορισμένες από τις επιπτώσεις της έκθεσής μας σε υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών στοιχείων. Παράλληλα, υπάρχουν υπόνοιες για πρόκληση καρκίνου.

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι μόνο στο 5% των σπιτιών εμφανίζονται συγκεντρώσεις οργανικών πτητικών ενώσεων κάτω από το ανεκτό όριο των 0,05 ppm. Ο καπνός του τσιγάρου αυξάνει δραματικά τις συγκεντρώσεις αυτών των ρύπων σε εσωτερικούς χώρους. Βρέθηκε ότι η μέση συγκέντρωση σε κατοικίες χωρίς καπνιστές είναι 0,16 ppm, ενώ σε σπίτια όπου καταναλώνεται από ένα πακέτο τσιγάρα ημερησίως η συγκέντρωση τριπλασιάζεται! Επίσης όσο χαμηλότερο είναι το μηνιαίο εισόδημα ενός νοικοκυριού, τόσο περισσότερο εκτοξεύονται τα επίπεδα των ρύπων. Γιατί; Πολύ απλά, όπως εξηγεί ο κ. Σανταμούρης, "στα φτωχά εισοδήματα καπνίζουν περισσότερο και χρησιμοποιούν στο σπίτι τους προϊόντα και υλικά που εκπέμπουν μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων". Εκτός από το τσιγάρο άλλες πηγές εκπομπής οργανικών πτητικών ενώσεων αποτελούν τα αρωματικά σπιτιού, τα βερνίκια, τα διαλυτικά υλικά, οι κόλλες ενώ μπορούν να προέλθουν και από την εξωτερική ρύπανση, τις εκπομπές οχημάτων και των κεντρικών θερμάνσεων.

Στα ύψη βρέθηκαν και οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων PM10 και PM2,5. Και σ' αυτή την περίπτωση, ως κύρια αιτία των αυξημένων συγκεντρώσεων οι επιστήμονες υποδεικνύουν το κάπνισμα. Άλλες πηγές μικροσωματιδίων μπορούν να αποτελέσουν προϊόντα όπως η λακ για τα μαλλιά, τα σπρέι, τα αεροζόλ κ.λπ. Ωστόσο, μεγάλο μέρος τους προέρχεται από την εξωτερική ατμόσφαιρα και εισάγεται στο σπίτι από κουφώματα, ανοίγματα και από το σύστημα αερισμού. Στην περίπτωση ύπαρξης συστήματος αερισμού με φίλτρα είναι δυνατό να υπάρξει μείωση της εισροής σωματιδίων, με την προϋπόθεση ότι καθαρίζεται τακτικά. Έπειτα από μακροχρόνια έκθεση, οι ρύποι αυτοί επιφέρουν βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα, καρδιακά προβλήματα και επιδείνωση χρόνιων αποφρακτικών νόσων του αναπνευστικού.

Το «κοκτέιλ» των εσωτερικών ρύπων συμπληρώνεται από την υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα. Στο 70% των σπιτιών οι συγκεντρώσεις υπερéβαιναν το πρακτικά ανεκτό όριο των 600 ppm, ενώ στο 25% ξεπερνούσαν και το ανώτατο επιτρεπτό των 1.000 ppm. "Υπό τέτοιες συνθήκες, η πρώτη παρενέργεια που θα αισθανθούμε είναι υπνηλία. Αν συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο χώρο θα νιώσουμε πονοκέφαλο, μάτια βαριά και ξηρά. Σε σπίτια που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή ρύπανση καλό είναι να προτιμάται ο βραδινός αερισμός", διευκρινίζει η Μαργαρίτα Ασημακοπούλου, επιστημονική συνεργάτης της έρευνας.

Το Πάντα συμβουλεύει...

Αυτές τις μέρες τα φυτά μας χρειάζονται προσοχή για να αντέξουν τις συχνές αλλαγές των καιρικών συνθηκών και να διατηρηθούν υγιή για να μπορέσουν να υποδεχτούν την άνοιξη.

Πρώτα από όλα πρέπει να γίνουν τα τελευταία και συμπληρωματικά κλαδέματα των φυτών. Πρέπει να αφαιρεθούν όλοι οι ξεροί βλαστοί καθώς και όσοι δεν έχουν "βλαστική" ικανότητα. Το καλό είναι ότι αυτή την εποχή φαίνεται καθαρά ποιοι βλαστοί είναι υγιείς και ποιοι όχι.

Παράλληλα, αραιώνουμε τα ξερά κλαδιά και όσα έχουν προσβληθεί από έντομα και μύκητες, ώστε τα υγιή να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σωστά.

Μια άλλη σημαντική εργασία που γίνεται αυτόν τον μήνα είναι τα σκαλίσματα. Το έδαφος χρειάζεται να αεριστεί καλά έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν διάφορες φυτεύσεις χωρίς κίνδυνο σαπίσματος των φυτών. Επιπλέον με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και ταυτόχρονη αφαίρεση των ζιζανίων τα οποία δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του φυτού.

Επίσης, πρέπει να γίνει καθαρισμός των πεσμένων φύλλων από τα παρτέρια ή τον κήπο. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η δημιουργία εστιών μόλυνσης επιβλαβείς για τα φυτά καθώς και του χλοοτάπητα εφόσον υπάρχει.

Πηγή: www.otenet.gr & <http://ta-nea.dolnet.gr/>



Το ημερολόγιο του Πάντα...

Μέχρι 18/2 - [Πατρινό Καρναβάλι](#)

5,13,20,27/2 - Πρώτη Προβολή του κινηματογραφικού ντοκυμαντέρ "Το Ταξίδι: το Ελληνικό Όνειρο στην Αμερική", [Μουσείο Μπενάκη](#)

8-19/2 - [Αθηναϊκή Αποκριά](#). Αποκριάτικες εκδηλώσεις από τον Δήμο Αθηναίων στις γειτονιές της Αθήνας

11/2 - Οι πολικές αρκουδοπεριπέτειες παρουσιάζονται στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Φτερό, στο Μετσ

Μέχρι 20/3 - "Salvador Dali: Ο μύθος του σουρεαλισμού" Στιγμές από τη γλυπτική δημιουργία του μεγάλου Ισπανού καλλιτέχνη στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

1-24/2 - Δανάη Στράτου, CUT: 7 dividing lines, [Γκαλερί Ζουμπουλάκη](#),

Μέχρι 27/2 - Ποίηση, συναυλίες, προβολές, πάρτι, διαλέξεις, φωτόραμα. Νέοι δημιουργοί παρουσιάζουν μέσα από πολυποικίλες εκδηλώσεις την δουλειά τους, στο [Ash In Art](#).

Μέχρι 31/3 - [Παρίσι-Αθήνα 1863-1940](#), έλληνες και γάλλοι καλλιτέχνες συναντιούνται στην Εθνική Πινακοθήκη

Το Πάντα και η πολική αρκούδα που ζεσταίνεται...

Για πρώτη φορά η αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση ειδών και σκοπεύει να περιλάβει την πολική αρκούδα στη λίστα των απειλούμενων ειδών. Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση Μπους είχε απορρίψει τις επιστημονικές μελέτες ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη και είχε αρνηθεί να χαρακτηρίσει τις εκπομπές του αερίου ως βλαβερές τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους εργαζόμενους.

Έπειτα από ανασκόπηση των διαθέσιμων στοιχείων, η Υπηρεσία Ιχθύων και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ καταλήγει τώρα στο συμπέρασμα ότι η πολική αρκούδα θα βρίσκεται σε κίνδυνο μέσα στα επόμενα 45 χρόνια. "Έχουμε εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο θαλάσσιος πάγος από τον οποίο εξαρτάται η πολική αρκούδα υποχωρεί. Προφανώς, ο πάγος λιώνει εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών" δήλωσε στην Washington Post κυβερνητικός αξιωματούχος που διατηρεί την ανωνυμία του.

Σήμερα εκτιμάται ότι υπάρχουν 22 με 25 χιλιάδες πολικές αρκούδες στην Αλάσκα, τον Καναδά, τη Γροιλανδία, τη Νορβηγία και τη Ρωσία. Οι πληθυσμοί του σαρκοφάγου θηλαστικού παραμένουν σταθεροί τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσαν όμως να καταρρεύσουν απότομα.

Η ένταξη της αρκούδας στη λίστα της αμερικανικής νομοθεσίας για τα απειλούμενα είδη θα εμπόδιζε την κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια θα έθετε σε κίνδυνο το ζώο ή το περιβάλλον του. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αξιώσουν μειώσεις στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, που επιτείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Το Πάντα λοιπόν ανυπομονεί να μάθει τώρα που η κυβέρνηση αναγνώρισε το πρόβλημα τι θα κάνει για να το λύσει...

Πηγή : [Ελευθεροτυπία](#)



Ξέρετε ότι...

... οι καμήλες έχουν 3 βλέφαρα, για να προστατεύονται από τις αμμοθύελλες;

Το Πάντα υπογράφει...

Πατώντας [εδώ](#) μπορείτε να συνυπογράψετε μια έκκληση προκειμένου 40 ποτάμια και τμήματα ποταμιών να προστατευτούν και να εξαιρεθούν από την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών.

Πολλά από αυτά τα ποτάμια είναι είτε περιοχές Natura ή ακόμη καλύτερα είναι μέσα σε εθνικά πάρκα. Αυτό βέβαια ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν έχει εμποδίσει τις "επενδύσεις".

Σύμφωνα με στοιχεία των "Φύλων των ποταμιών" μικρά υδροηλεκτρικά σχεδιάζονται σε περίπου 400 ποτάμια ... Φυσικά η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επιθυμητή αλλά ας μη ξεχνάμε ότι σε αυτή την περίπτωση παίζουν και θέματα διαχείρισης νερού και βέβαια και προστασίας της βιοποικιλότητας

Η φωτογραφία του μήνα!



Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΦΩΚΙΑ του Νορβηγού Baard Ness κέρδισε φέτος το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "Πορτρέτα Ζώων" σε διαγωνισμό που διοργάνωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και το περιοδικό "BBC Wildlife".

Το Πάντα είδε το Τσίρκο που Πετάνει!

Το Πάντα άκουσε ότι κάπου στο Μεταξουργείο υπάρχει ένα τσίρκο που πετάνει με ένα ποντίκι ράπερ, μια μαιμού για επικίνδυνες αποστολές, μια καμηλοπάρδαλη που μιλάει Ιταλικά, έναν ελέφαντα που έχει λόξυγγα, ένα σοφό βόα, ένα νυσταγμένο λιοντάρι κι ένα μαγικό χαλί από "τζάκι". Α, ξέχασε: κι έναν κακό θηριοδαμαστή! Θηριοδαμαστής; Σκούρα τα πράγματα. Το Πάντα έτρεξε αμέσως. Συνάντησε μια αιρίαση παρέα. Ζώα, σε όλους αγαπημένα, με ξεχωριστή προσωπικότητα το καθένα και με μια θλιβερή προσωπική ιστορία, ξεριζωμένα απ' το φυσικό τους περιβάλλον.

"Κάτι πρέπει να κάνω", σκέφτηκε το Πάντα. "Τα ζώα υποφέρουν στο τσίρκο". Πριν προλάβει όμως να δράσει, κατάλαβε ότι είχε μπει ήδη σε εφαρμογή ένα σχέδιο. Δεν θα σας αποκαλύψουμε λεπτομέρειες. Θα σας πούμε μόνο ότι οι φίλοι μας τα ζώα αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στο τσίρκο, αλλά μια καινούργια παρουσία θα φέρει τα πάνω-κάτω.

Μια παράσταση κουκλοθέατρου με μεράκι, πολλή αγάπη για τα ζώα και ελπίδα ότι τα τσίρκο σύντομα θα παρουσιάζουν μόνο ακροβάτες, ισορροπιστές, κλόουν, ζογκλέρ, δηλαδή ανθρώπους. Ένα έργο που καταφέρνει να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους για τις άσχημες συνθήκες εκπαίδευσης και διαβίωσης των ζώων στο τσίρκο από την ομάδα "Τα φτερά του Μύθου". Όσοι λοιπόν έχετε ή νοιώθετε παιδιά μην το χάσετε: Κάθε Κυριακή στις 12:00, Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 15 (στάση Μεταξουργείο), τηλ. 210-5201684-5.



Το Πάντα μαγειρεύει...κρεμμυδόσουπα

Τώρα που έπιασαν τα κρύα (επιτέλους!) το Πάντα αποφάσισε να φτιάξει μια σουπίτσα για να ζεσταθεί. Μια νοστιμότατη και απλούστατη σούπα: Υλικά:

- 3 κ.σ. βούτυρο
- 4 φλ. λεπτοκομμένα κρεμμύδια
- ½ κ.γ. ζάχαρη
- 1 κ.σ. αλεύρι
- 4 φλ. ζωμός βοδινού ή νερό με 2 κύβους αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- 4 φέτες γαλλικό ψωμί τοσταρισμένο
- τριμμένο τυρί (παρμεζάνα ή μοτσαρέλα)

Σε κατσαρόλα, βάλτε το βούτυρο να λιώσει, προσθέστε τα κρεμμύδια και μαγειρέψτε τα σε πολύ σιγανή φωτιά, ανακατεύοντας συχνά. Στη συνέχεια προσθέστε τη ζάχαρη και το αλεύρι και αφήστε τα να μαγειρευτούν για 3'. Τέλος προσθέστε το ζωμό, αλάτι και πιπέρι και αφήστε το να σιγοβράσει μισοσκεπασμένο για 30'.

Βάλτε τη σούπα σε 2 ή 4 πυρίμαχα μπολ (ανάλογα πόσοι θα φάνε), μοιράστε το τοσταρισμένο ψωμί, βάλτε από πάνω αρκετό τριμμένο τυράκι και βάλτε τα μπολ στο φούρνο, στους 200°, μέχρι να λιώσει και ροδίσει το τυρί.

Πηγή: <http://www.sintagespareas.gr/>

Το Πάντα ετιμολογεί...

Επιδαφιλεύω: παρέχω (σε κάποιον κάτι) πλουσιοπάροχα, με αφθονία. Είναι ρήμα της αρχαίας ελληνικής (επιδαφιλεύομαι: δίδω προσέτι, πλουσιοπαρόχος σπαταλώ, διασπαθίζω, σπάνια το ενεργητικό επιδαφιλεύω με σημασία αμετάβατου δηλ. Ειμί εν αφθονία...). Πηγή: [Ασπρη Λέξη](#)

Άραγε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φύση επιδαφιλεύει για τον άνθρωπο;

Το Πάντα και τα άγρια πουλιά...

Το Πάντα έμαθε πριν λίγες μέρες ότι η ΕΕ αποφάσισε την οριστική απαγόρευση της εμπορίας άγριων πουλιών. Η απαγόρευση που θα εφαρμοστεί την 1η Ιουλίου, αναμένεται να σώσει πάνω από 2 εκατομμύρια πουλιά. Σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο είδη που αναφέρονται στην [CITES](#), όσο και είδη εκτός της σύμβασης.

Μετά την απαγόρευση εμπορίας ειδών CITES από τις ΗΠΑ το 1992, η ΕΕ απορροφούσε το 87% της παγκόσμιας ζήτησης. Το χειρότερο όμως είναι ότι από τα πουλιά που διακινούνται τουλάχιστον το 60% πεθαίνει προτού καν φτάσει στον προορισμό του, που είναι συνήθως κάποιο pet shop της Ευρώπης. Τα παραπάνω ισχύουν χωρίς να υπολογίσουμε το παράνομο εμπόριο, καθώς αναφέρονται μόνο στο «νόμιμο» εμπόριο. Η μεγάλη ζήτηση για άγρια πουλιά είναι υπεύθυνη για τη σοβαρή μείωση 55 παγκόσμια απειλούμενων ειδών, κυρίως παπαγάλων.

Το Πάντα χάρηκε πολύ όταν έμαθε ότι η ΕΕ αποφάσισε ξαφνικά να προστατέψει τους φτερωτούς του φίλους αλλά τελικά έμαθε ότι η ΕΕ πήρε αυτή την απόφαση βασικά για λόγους δημόσιας υγείας, όταν εντοπίστηκε γρίπη των πτηνών σε κάποια από τα διακινούμενα πουλιά, και όχι για λόγους προστασίας των απειλούμενων ειδών ούτε από σεβασμό στα δικαιώματα των ζώων.

Ας ελπίσουμε η επόμενη απόφαση να είναι βασισμένη και σε προβλήματα διατήρησης των άγριων πουλιών. Παρόλα αυτά το Πάντα είναι πολύ ευχαριστημένο που κάποια εκατομμύρια πουλιά θα πετάνε ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον, αντί να βρίσκονται κλεισμένα σε θλιβερά κλουβιά.





Το Πάντα ρωτάει...

Για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος θα προτιμούσατε....

1. Οι εφημερίδες να διατίθενται χωρίς ένθετα σε όσους το επιθυμούν (ώστε να περιορισθεί η άσκοπη κατανάλωση χαρτιού)
2. Να προωθηθεί η ανακύκλωση, με

την εκτύπωση των εφημερίδων σε ανακυκλωμένο χαρτί

3. Να δοθεί έμφαση στη συνδρομητική online ανάγνωση

4. Να μην αλλάξει τίποτα

5. Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Απαντήστε μας στο www.wwf.gr

Το Πάντα... σκέφτεται...



Η φύση αποτελεί το μυστήριο...

Προς αυτή στρέφω το βλέμμα μου, στην προσπάθεια να κατανοήσω τον κόσμο.

Η ενατένιση ενός φύλλου ή μιας βουνοκορφής, μπορεί να ελευθερώσει τη φαντασία των ρομαντικών, να αφυπνίσει τα συναισθήματα μας, να προκαλέσει την έκσταση που τόσο επιδιώκουμε.

Με την πιο τρομερή και απειλητική της όψη (η θάλασσα που λυσομονά, μια καταιγίδα, ένα απάτητο βουνό), η φύση μας υπενθυμίζει διαρκώς πόσο εύθραυστα είναι τα ανθρώπινα όντα και πόσο εύκολα μπορεί να καταστρέψει όλα μας τα έργα.

Το Πάντα κάνει κλικ...

...στο ολοκαίνουριο site της νέας μας εκστρατείας για το κλίμα! Στο www.climate.wwf.gr ή www.wwf.gr/climate μπορείτε να

αναζητήσετε πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή και για τους στόχους της εκστρατείας, να παίξετε παιχνίδια, να δείτε φωτογραφίες.

Μπορείτε να βρείτε τρόπους να βοηθήσετε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να ενισχύσετε τις προσπάθειες του WWF Ελλάς, πληροφορίες και υλικό για να τρέξετε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σχολείο σας και φυσικά να γραφτείτε στο νέο μας Newsletter "**Το κλίμα είναι στο χέρι σου**".

Πλοηγηθείτε λοιπόν, ενημερωθείτε και διαδώστε το μήνυμα...



Η στήλη των εθελοντών



Ονομάζομαι Αλεξάνδρα-Μαρία Τράγκα και είμαι φοιτήτρια στο τέταρτο έτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Αθή-νας. Πρόσφατα, αποφά-σισα να γίνω εθελόντρια στο WWF Ελλάς.

Μαζί με τη Μαρίτα, κάνουμε αποδελτίωση, δηλαδή εξετάζουμε ποια είναι η σχέση του WWF με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί μόνο γνωρίζοντας ποια είναι τα δυνατά μας σημεία θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις θέσεις μας και να ευαισθητοποιήσουμε όλο και περισσότερους πολίτες για την καταστροφή της φυσικής μας κληρονομιάς. Το περιβάλλον εδώ στα γραφεία είναι όχι απλά καλό αλλά κάλλιστο. Όλοι αγωνίζονται για έναν κοινό σκοπό και για αυτό είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Σκέφτομαι να μείνω εδώ γύρω στους έξι μήνες αλλά είναι τόσο όμορφα που μάλλον θα βοηθάω όποτε έχω χρόνο μέχρι να γεράσω. Όσον αφορά τον εθελοντισμό, προτείνω σε όσους μπορούν και θέλουν να αγωνιστούν για έναν καλύτερο κόσμο όπου η φύση

Από την πόλη έρχομαι...

Ο μήνας που μας πέρασε εδώ στη Δαδιά, ήταν πολυάσχολος για τους κατοίκους και μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, μιας και ανακάλυψα πως η Δαδιά είναι ένα χωριό με ζωντανά έθιμα και παραδόσεις. Ο εορτασμός των Φώτων, στις αρχές του μήνα και το "κουρμπάνι" στην γιορτή του Αγίου Αθανασίου στις 18, έδωσαν την αφορμή στους κατοίκους να βρεθούν όλοι μαζί, να δουλέψουν όλοι μαζί και να γλεντήσουν όλοι μαζί.

Παραμονές των Φώτων, άντρες, γυναίκες και παιδιά παρέλαβαν την εικόνα της Παναγίας από το Μοναστήρι της Δαδιάς, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό, για να την μεταφέρουν, σχηματίζοντας πομπή, στην εκκλησία του χωριού για την λειτουργία της επομένης. Η λειτουργία του αγιασμού, ανήμερα των Φώτων, τελέστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της στο προαύλιο, όπου και είχαν μεταφερθεί οι εικόνες του ναού στα χέρια των παιδιών του χωριού. Οι μικροί Δαδιώτες ανέλαβαν κατόπιν την πρωτότυπη λιτανεία, η οποία χρονολογείται από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Με τις εικόνες στα χέρια "όργωσαν" τρέχοντας τη Δαδιά φωνάζοντας "Κυριελέησον". Και μόλις επέστρεψαν οι εικόνες στην εκκλησία, στήθηκε χορός. Πρώτος ο ιερέας, κατόπιν οι προεστοί και ακολουθώντας όλο το χωριό, μεγάλοι και μικροί, χόρευαν τραγουδώντας τα κάλαντα των Φώτων. Το γλέντι συνεχίστηκε στην πλατεία, με την συνοδεία ορχήστρας, με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια του τόπου, ζωναράδικο, συρτό, μπαϊνούσκα... Και η εικόνα επέστρεψε στο μοναστήρι, το μεσημέρι, συνοδευόμενη και πάλι απ' όλο το χωριό.

Όσο για το "κουρμπάνι", είναι έθιμο που συναντάται σ' ολόκληρη την Θράκη, συνδέεται με τον εορτασμό κάποιου αγίου και αποσκοπεί στην ευλογία του κάθε σπιτιού ξεχωριστά αλλά και της σοδείας και των ζωντανών όλου του χωριού. Στην Δαδιά γίνεται δύο φορές το χρόνο. Μία τον Ιανουάριο στην γιορτή του Αγίου Αθανασίου και μία τον Μάιο στην γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Την παραμονή, λοιπόν, κάθε οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία ένα σφαχτό, αρσενικού γένους,(τα τελευταία χρόνια συνήθως κόκορα), το οποίο θανατώνεται στον αυλόγυρο και κατόπιν μεταφέρεται στο κάθε σπίτι προκειμένου να μαγειρευτεί κατά το έθιμο. Μετά τον εκκλησιασμό, οι άντρες του χωριού αναλαμβάνουν να μαγειρέψουν το "κουρμπάνι" με κριάρια, άφθονα κρεμμύδια και πλιγούρι, τα οποία έχουν προσφερθεί από κάθε σπιτικό. Το μαγειρέμα διαρκεί όλη νύχτα και φυσικά, συνοδεύεται από τσίπουρο και μεζέδες. Το κουρμπάνι μοιράζεται από σπίτι σε σπίτι την επομένη μετά τον εκκλησιασμό. Κατά το έθιμο, ότι περισσέψει από το φαγητό (συνήθως μόνο τα κόκαλα, μια και είναι πεντανόστιμο) δεν πετιέται αλλά θάβεται στο χώμα, μια και τα

και ο άνθρωπος θα είναι όχι δύο ξεχωριστές οντότητες αλλά μία και μοναδική.

σφαχτά με τα οποία παρασκευάστηκε έχουν ευλογηθεί.

Τον Μάιο το μαγείρεμα αναλαμβάνουν μόνο οι γυναίκες. Θα έρθει κι η σειρά μου λοιπόν...



Το Πάντα χαιρέται...



Το Πάντα είναι ενθουσιασμένο με την πρόσφατη επιτυχία του κινήματος για τα δικαιώματα των ζώων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απ' ότι φαίνεται η υπογραφή σας έκανε τη διαφορά!

Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, στο τεύχος Φεβρουαρίου 2006, το Πάντα είχε ζητήσει να υπογράψετε μια έκκληση του αυστριακού συλλόγου υπεράσπισης των ζώων (VGT) προς τους αρμόδιους Επιτρόπους της Ε.Ε. για τη διατήρηση του νόμου που απαγόρευε τη χρήση ζώων σε τσίρκο στην Αυστρία.

Η διαδικασία της Ε.Ε. ενάντια της αυστριακής νομοθεσίας είχε ξεκινήσει μετά από παράπονα ενός γερμανικού τσίρκο που, αδυνατώντας πλέον να δώσει παραστάσεις με ζώα στην Αυστρία, κατήγγειλε το κράτος μέλος για παρεμπόδιση της ελεύθερης διακίνησης υπηρεσιών εντός της Ε.Ε.! Το Πάντα ήταν τότε φανερά απογοητευμένο, γιατί δεν μπορούσε να χωνέψει ότι το θεωρούν, αυτό και όλους τους τετράποδους συγγενείς του, εμπόρευμα! Και είχε αναστατωθεί πολύ με την αντίδραση της Επιτροπής, που ήταν να ζητήσει την τροποποίηση του αυστριακού νόμου όσον αφορά την ελεύθερη είσοδο και λειτουργία ξένων τσίρκο στην Αυστρία.

Με χαρά του όμως είδε τότε πολλούς ανθρώπους να ενώνουν τη φωνή τους ενάντια στην εκμετάλλευση των δύστυχων φίλων του που δουλεύουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στα τσίρκο. Μετά από έντονες διαμαρτυρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και υπογραφές χιλιάδων ευρωπαίων πολιτών (μέσα στις οποίες και οι δικές σας), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε επίσημα τις διαδικασίες παράβασης κατά της Αυστρίας τον Δεκέμβριο 2006. Ο αυστριακός νόμος που απαγορεύει τη χρήση ζώων στα τσίρκο όχι μόνο παρέμεινε σε ισχύ, αλλά η πρωτοβουλία της χώρας αποτελεί πλέον και παράδειγμα προς μίμηση των υπόλοιπων κρατών-μελών. Το Πάντα είναι αισιόδοξο ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την απαγόρευση της χρήσης ζώων σε τσίρκο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Το Πάντα λυπάται...



Τον προηγούμενο μήνα αξιωματούχοι του Νεπάλ επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες επιστημόνων ότι η επιβίωση του ασιατικού ρινόκερου στο Νεπάλ είναι αβέβαιη, καθώς επίσημη έρευνα που έγινε στην κοιλάδα Μπαμπάι του Εθνικού Πάρκου της Μπαρντίγια έδειξε ότι οι ρινόκεροι έχουν αποδεκατιστεί από λαθροθήρες.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, πριν από 5 χρόνια στην κοιλάδα υπήρχαν 84 ρινόκεροι και τώρα δεν βρέθηκε ούτε ένας. Από το 1984 μέχρι το 2000 στο Πάρκο της Μπαρντίγια είχαν μετεγκατασταθεί από το Εθνικό Πάρκο του Τσιτουάν 84 ρινόκεροι, οι 73 από τους οποίους είχαν αφεθεί ελεύθεροι στη κοιλάδα Μπαμπάι.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του Νεπάλ για την προστασία της φύσης, κ. Φαρίντα Κάρελ, δήλωσε ότι οι ρινόκεροι σκοτώνονται από τους λαθροθήρες για το κέρασ τους, το οποίο πωλείται στη μαύρη αγορά σε τιμές που φτάνουν τα 49.000 δολάρια το κιλό. Πριν λίγες μέρες ένας ακόμη ρινόκερος σκοτώθηκε από λαθροθήρες στο Πάρκο του Τσιτουάν, νοτιοδυτικά του Κατμαντού, ανεβάζοντας σε 12 τους ρινόκερους που σκοτώθηκαν στους τελευταίους 6 μήνες.

Οι ασιατικοί ρινόκεροι αντιμετώπιζαν πρόβλημα εξαφάνισης και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν είχαν καταμετρηθεί 60 σε ολόκληρο το Νεπάλ. Από τότε η κυβέρνηση εφάρμοσε ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα με το οποίο ο πληθυσμός τους αυξήθηκε σε 600 μέχρι το 2000. Το πρόγραμμα περιελάμβανε σημεία ασφάλειας για να προστατευθεί το υπό κίνδυνο εξαφάνισης είδος, αλλά αυτά απομακρύνθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια εξαιτίας των Μασαϊκών ανταρτών, με αποτέλεσμα οι λαθροθήρες να φέρνουν εις πέρας τις δραστηριότητες τους ελεύθερα. Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι σε άλλα σημεία του πάρκου της Μπαρντίγια παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ρινόκερων από 11 σε 26.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Το Πάντα θέλει φίλους! Γίνε κι εσύ υποστηρικτής του WWF Ελλάς

Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα • Τηλ.: 210 33 14 893 • Fax: 210 32 47 578 • e-mail: support@wwf.gr • www.wwf.gr

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε μήνα το ηλεκτρονικό newsletter του WWF Ελλάς, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής στο http://www.wwf.gr/index.php?option=com_facileforms&Itemid=163

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαβάσετε το newsletter, επισκεφθείτε το <http://www.wwf.gr/newsletter/feb2007>

Ean epithimeite na lamvanete kathe mina to elektroniko newsletter tou WWF Hellas, parakaloume sibliroste tin forma egrafis sto http://www.wwf.gr/index.php?option=com_facileforms&Itemid=163

Se periptosi pou den mporeite na diavasete to newsletter, episkeftheite to <http://www.wwf.gr/newsletter/feb2007>

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter παρακαλούμε στείλτε μας μήνυμα στο support@wwf.gr

Ean den epithimite na lamvanete to newsletter parakaloume steilte mas minima sto support@wwf.gr